

THƯ GỬI ÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

HÀ HUY GIÁP

72 Xô Viết Nghệ Tĩnh

TP. HCM ngày 12 tháng 3 năm 1989

F.6, Q.3. TP. Hồ Chí Minh

Anh Phạm Song thân mến,

Nhân chị BS. Vân trở ra Hà Nội, tôi gửi lời thăm Anh chị và các cháu sức khỏe dồi dào. Xin báo với anh một việc:

Từ năm 1980, tôi đã nói chậm, tay bắt đầu run, có lúc viết như gà bới.

Năm 1989, nhân vào TP.HCM, tôi có đến nhờ anh Bùi Quốc Châu chữa, Anh chăm mật và tai mấy tháng chưa có kết quả gì, tôi phải trở ra Hà Nội, bỏ dở việc điều trị.

Đầu năm 1998, tôi nói như hụt hơi, không ra tiếng. Tháng 8 - 1998, ở TP.HCM có mở mấy cuộc hội thảo để kỉ niệm lần thứ 100 ngày sinh Bác Tôn. Tôi có 2 tham luận phải nhờ anh em đọc dùm vì không đọc ra tiếng.

Tháng 9, ra Hà Nội, tôi nhờ GS. Phạm Khuê khám, phát hiện tôi bị "thiếu máu não".

Tháng 12, tôi vào TP.BS. Nguyễn Văn Hưởng giới thiệu tôi một phương pháp trị bệnh mới của bà Lê Thị Thu Cúc, trị bằng cách lăn, cào, gõ, day, chà sát lên các cụm nhánh dây thần kinh, hệ tuần hoàn, bạch huyết ... Ở các vùng đầu mặt, cổ và các bộ phận khác trên cơ thể bệnh nhân tương ứng với bệnh tật mỗi người (tuyệt nhiên không châm như A. Bùi Quốc Châu) nhằm phục hồi chức năng hệ thần kinh, đặc biệt là các dịch khu ở vỏ não, tạo sự lưu thông huyết mạch, kinh lạc, góp phần điều hòa sự hoạt động của các cơ quan trong cơ thể.

A. Nguyễn Văn Hưởng nhận xét: Phương pháp trị bệnh của bà Cúc mẫu nhiệm, làm ngạc nhiên nhiều người, kể cả giáo sư, bác sĩ như chúng tôi. Bà Cúc đã sáng tạo một phương pháp điều trị mới, tự chữa không dùng thuốc, đã cứu chữa được bao nhiêu bệnh tật nan y cho nhân dân. Theo yêu cầu của nhân dân, bà đã mở lớp truyền lại hiểu biết của mình cho nhiều người. Họ mang phương pháp điều trị của bà Cúc đi cứu chữa nhiều nơi. Lục tỉnh cũng mời bà Cúc đến mở lớp đào tạo bồi dưỡng.

A. Hưởng khuyên tôi nên nhờ bà Cúc chữa cho.

Quả thật là bà Cúc đã chữa lành nhiều người đui mù, câm điếc, bại liệt, tai biến não, tâm thần, đủ các lứa tuổi ... Lắm người bệnh trở thành học trò của bà và đã cứu chữa lắm bệnh nan y như bà thầy mình, trong đó có bà tiến sĩ thần học Thanh Tuyền mà tôi được biết.

Bà Cúc đã điều trị cho tôi từ cuối năm ngoái. Có tiến bộ, nhanh nhẹn trong con người hơn, nhưng không nhanh như nhiều trường hợp mà tôi thấy.

Tuy nhiên, trong Tết ta, cuối tháng 1-89, tại cuộc tọa đàm về lịch sử kháng chiến khu IX cũ, ở Cần Thơ, tôi đã phát biểu được gần 3 tiếng đồng hồ, phát âm khá rành rọt, ai cũng ghi chép được. Và bây giờ, thường ngày tôi đi bộ hơn 3km, từ 5h30' đến 6h30'. (Trước tôi đi 5km/giờ).

Theo tôi, đây là một phương pháp tổng hợp kế thừa và phát huy các phương pháp xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt, cạo gió, lễ (hay nhẽ) ...

Châm cứu, bấm huyệt rất kỳ diệu, nhưng có những ca không giải quyết được. Phải chăng đối với những người: Xơ mỡ hóa cả một tuyến hay cả một cụm tuyến, nếu chỉ bấm hay châm vào những điểm huyệt nhất định thì khó mà chuyển biến cả tuyến hay cả vùng. Cọ xát, day, gõ lên cả tuyến hay cụm tuyến mới giải quyết được.

Tế bào bất diệt. Con người là tự tạo liên tục. Nếu có phương pháp nào làm cho tế bào hoạt động hoài với tốc độ cần thiết, đừng để cho chúng rã rời nhau mà cứ cố kết với nhau hoài thì con người trường thọ bất tử.

Khí công, Yoga tuyệt diệu. Nhưng khi người ta đã lỡ lâm bệnh thì phải điều trị. Phương pháp bà Cúc chính là một thứ khí công, Yoga để trị bệnh một cách tự nhiên, chính cũng là một phương pháp trường sinh. Bởi phương pháp đó làm cho các cơ năng con người phải hoạt động không ngừng, nghĩa là sống hoài. Phương pháp bà Cúc lại dễ theo, dễ phổ biến.

Đề nghị các anh nên cho người điều tra, nghiên cứu, đánh giá chính xác phương pháp trị bệnh này của bà Cúc.

Người ta nói chúng tôi mê tín, bị thôi miên. Có thể. Nhưng không ít bác sĩ, giáo sư y khoa tán dương phương pháp bà Cúc như A. Hương. Phan Trinh (chủ nhiệm bộ môn Giải Phẫu Bệnh lý khoa Y trường ĐH Y - Dược TP. HCM).

Mong rằng tôi không làm mất thì giờ anh một cách vô ích.

*Thân mến,
Hà Huy Giáp*